

LINDERSVOLD

NYHEDSBREV

AUGUST/SEPTEMBER 2019

Tophistorien
denne måned:

Botilbuddet i Egypten.

Læs mere på side 6



Kalenderen

På Lindersvold er vi vilde med vilje.....	2
Opholdsstedet Lindersvold på sommerferie.....	3
Den gode historie.....	4
Mikkel fortæller.....	5
Botilbuddets sommertur til Egypten.....	6
Nyt fra naturklassen.....	8
Københavns historie.....	9
STUens Virksomhedsbesøg hos Urtopia.....	10
Kaniner, katte og kærlighed.....	11

På Lindersvold er vi vilde med vilje



Vi skaber et godt grosted, for mennesker planter og dyr.

Der har længe været snak om, at verdens bier er truede. Siden den første biavlere i 1971 åbnede et

bistade for at finde hele kolonien forsvundet eller død, har vi spekuleret over, hvorfor de summende

insekter dør - og ikke mindst, hvad der vil ske med verden, hvis det fortsætter.

Bier er nemlig livsnødvendige for verdens økosystemer og vores produktion af fødevarer.

Bierne bestøver alle de blomster, som skal blive til alt fra æbler til tomater

Der er forskellige grunde til at bierne dør, f.eks. når bønder sprøjter gift på markerne. En anden grund, er en lille parasit, som kom til landet for ca. 30 år siden, og nu har spredt sig til alle biavlere.

Den hedder varroamiden, og når den flytter ind i et bistade, så dør alle bier inden for få år.

Den sidste grund kan være, at der er ikke så mange forskellige blomster og planter, som der har

været tidligere, mest fordi meget af Danmark er opdyrket men kun med få afgrøder, som gør det

svært for bierne at finde nok mad.

Pas på de vilde

Mange mennesker i Danmark er begyndt at have tamme bier i haven, eller inde i byen som "bybierne" i København. Dette bliver gjort i den bedste mening for bierne, for at sikre at de ikke uddør, samtidig kan vi høste deres honning.

På den måde passer vi godt på de "tamme bier" og glemmer måske de vilde, som er lige så vigtige. Hvis der er mangel på føde til bierne, har undersøgelser vist at de tamme bier vil vinde og de vilde

vil tabe. Det betyder måske i fremtiden at bierne og bestøvningen af blomster, kun kan foregå hvis mennesker sikrer det. Så jo flere "tamme" bier vi har - jo større er faren for at vi udrydder de vilde. Vilde bier flytter nemlig ikke lige ind i et bistade, men har brug for revner, hule træstammer og andet "rod" som er i naturen.

Der skal være plads til alle

På Lindersvold er der plads til de vilde og de tamme, vi lader vores områder med træer passe sig

selv. Vi laver områder hvor græsser og blomster vokser vildt. Vi har plantet frugttræer, vi vil så flere vilde blomster, planter og buske, og vi siger nej til giftige sprøjtemidler.

Alt dette er kun en "biting" - der er så meget mere vi kan gøre for naturen på Lindersvold og i Danmark. Vi passer på vores planet og de levendes hjem.

Opholdsstedet Lindersvold på sommerferie

Her er et lille indblik i vores sommerferie, som har været fuld af oplevelser. Vi startede den første uge med at tage på Danmarkstur til Jammerbugten. Vi boede i et dejligt stort hus på Slettestrand, hvor det også var muligt at komme i svømmehal - vandet var 32 grader varmt.

Når vi ikke var i svømmehallen, var vi ude og opleve Danmark og især Nordjylland.

Når vi nu var næsten helt oppe ved spidsen af Jylland, skulle vi selvfølgelig ud og skulle køre en tur med Sandormen, som kørte os helt ud til det nordligste sted i Danmark, Skagen. Der mødes Vesterhavet og Østersøen, og det ser helt vildt ud. Vi skulle selvfølgelig også ud og stå med fødderne der hvor de to have mødes. På vores vej så vi også den tilsandede kirke.

Vi brugte også en af dagene på at tage på besøg på Nordsømuseum, hvor Nordeuropas største Akvarium ligger. Det er helt vildt hvor mange liter vand det indeholder, nemlig 4.500.000 liter. Der var klumpfisk som blev håndfodret af dykkere med kogte muslinger, fordi deres mund er så lille og de har svært ved at fange det de normalt lever af ude i det fri. Vi så hvordan klumpfiskene blev fodret og dykkeren kunne tale til os med en mikrofon, han havde i masken. Gennem hans kamera så vi klumpfiskene på meget nært hold.

Der er så meget spændende at se på i Nordjylland, så det blev ikke til mange pauser. Vi havde også meget vi gerne ville opleve. En af de oplevelser, vi ikke ville undvære, var turen til Fårup Sommerland. Vi havde smurt madpakker, badetøjet var ligeså pakket. Det gode feriehumør havde vi allesammen med os. Der var flere rutchebaner og nogen turde prøve dem og andre kikkede blot på. Der blev sejlet i kano, skudt med luftgevær og prøvet mange andre forlystelser – det var en sjov dag.

Vores nabo var en park med dyr: Hjortedal Dyrefarm, så de skulle da også have besøg af os. Det var super hyggeligt, man kunne købe poser med guffer i til dyrene. Det skulle vi da også have, så vi kunne give dyrene lidt godbidder. Der var mange forskellige dyr, som vi både klappede og kikkede på.

Vi var alle enige om, at det var rigtig hyggeligt i Nordjylland.



Den gode historie.

Camilla der til daglig bor på Botilbuddet på Lindersvold, har efterhånden, været ude i en del forskellige praktikker. Det er desværre ikke gået særligt godt, enten har opgaverne været for svære, eller også er arbejdet ikke blevet struktureret så det passede til hende. Så hun har desværre måtte give op, og det er jo hver gang et nederlag.

I april måned i år startede Camilla i praktik i blomsterbutikken "Fru Blomt" som ejes af Heidi Arentfeld Eriksen. Der har nærmest været tale om en dans på roser, lige fra den første dag kom Camilla glad hjem og fortalte at det bare var gået rigtig godt. Hun syntes de opgaver hun får er til at overkomme, og hun fik dem i et tempo, så hun ikke stressede op.

Vi havde på botilbuddet også stor glæde af hendes job, for hun kom ofte hjem med en rigtig flotbuket, som hun havde lavet. I starten var Camilla på arbejde i tre timer to gange om ugen, men stille og roligt er der blevet skruet op for timetallet, og nu arbejder hun der faktisk 4 dage om ugen i henholdsvis 3 og 5 timer. Det hænder at hun er lidt træt når hun kommer hjem, men hun er altid glad, for hun føler virkelig at hun trives godt i butikken, og at Heidi er rigtig god til at vurdere hvor meget Camilla kan klare.



Vi er rigtig glade for at der findes virksomheder, som tager et socialt ansvar, og er med til at sørge for at unge der har det svært, får nogle gode muligheder.

Vi vil derfor rette en stor tak til Heidi for at have taget så godt imod Camilla, og hele tiden sørget for at hendes arbejdsopgaver var spændende og varierede, og ikke mindst til at overkomme.

Vi håber og tror på at det gode samarbejde vil fortsætte. For hvor er det skønt at se hvor meget selvtillid og tro på fremtiden, Camilla har fået.

A photograph showing the lower legs and feet of a person on a skateboard. The person is wearing dark pants and light-colored sneakers. The skateboard has red wheels. The background is a bright, hazy sunset or sunrise over a park-like area with trees. The lighting is warm and golden.

Mikkel fortæller:

Ved at være på Heldagsskolen Lindersvold har jeg fået rigtig meget med til start på mit voksenliv.

Jeg har fået lærdom, som jeg er ret sikker på at jeg ellers ikke ville have haft.

Efter 2½ år på Heldagsskolen føler jeg, at jeg er godt rustet til at komme videre. Jeg har lært mange færdigheder jeg kan bruge i mit videre liv, f.eks. at bruge forskellige værktøjer og hvordan man bruger og anvender IT redskaber.

Jeg har også fået mange gode oplevelser. Jeg har været med på studieture til Spanien og lært om spansk kultur, historie og samfundsforhold, været på virksomhedsbesøg, ture og udflugter og prøvet at stå på en scene og spille teater. Igennem det har jeg også fået mange nye venner. Jeg har lært at arbejde sammen med andre og jeg er i det hele taget blevet meget mere social.

I skolefagene har jeg også rykket mig. Jeg har bestået afgangsprøver i matematik, dansk og engelsk og er nu klar til at forfølge min drøm om at starte på den pædagogiske grunduddannelse. Jeg er blevet meget bedre til at skrive, også i forskellige genre og udtrykke mig mundtligt og skriftligt.

Skolen var meget god til at undervise mig på et niveau, hvor jeg kunne være med til at bygge mig op igen. Jeg tror, det er en af hovedårsagerne til at jeg er kommet så langt.

Det er selvfølgelig ikke til at vide, hvordan det var gået, hvis jeg ikke var kommet på Heldagsskolen Lindersvold, men jeg forestiller mig, at det nok ikke vil være gået så godt som jeg selv synes det er nu.

Mikkel er lige startet på SOSU uddannelsen her i august. Vi ønsker Mikkel alt det bedste.



Botilbuddets sommertur til Egypten

Lag d. 29 juni meget, meget tidligt om morgenen havde vi alle lidt sommerfugle i maven, foran os lå en spændende uge i Egypten, nærmest bestemt Sharm El Sheik, på Sinai halvøen.

Et ferieparadis ved Rødehavet, hvor der før kun var ørken. Gunnar (chauffør på Lindersvold.) kørte os til lufthavnen. Flyveturen forløb stille og roligt og vi ankom til Egypten ca. 6 timer senere i 39 graders varme. Vi blev indlogeret på et dejligt hotel

med pools og masser af hygge.

Den første dag blev der hygget ved poolen og slikket solskin og alle nød livet og slappede af. En dag skulle vi på en båd tur i det røde hav der inkluderede tre stop med snorkeldykning, det er lige som at dykke i Danmarks akvarium, smukke fisk i alle regnbuens farver, og koraller, helt fantastisk.

Mads som har dykker certifikat havde to dyk med flasker, ned til ca. 15 m., og Michella var sej, og havde et prøvedyk, til ca. 5 m., sammen med mig en vild oplevelse. Alle havde en super skøn tur, der blev snorklet dykket, grinet og solbadet.

De næste dage hyggede vi ved stranden, ikke en strand som i Danmark, men en strand der lå på en klippekant, og når man sprang ud fra badebroen, var der 30-50 m. vand under os, men også koraller og masser af spændende fisk at se på. Man skulle være lidt forsigtigt når der var fralandsvind.



Det var der en tysker der erfarede. Han havde heldigvis redningsvest på, men var ikke så god en svømmer, så han drev væk fra land, og råbte om hjælp. Dette så og hørte Natascha, som resolut tog fat i ham og svømmede ham i sikkerhed på badebroen. Virkeligt godt gået af en af vores gæve unge. De fleste aftener slentrede vi tur i de forskellige bydele, nød de lokale indtryk og fik shoppet lidt, fik oplevet det lokale miljø, og smagt lidt på den Egyptiske mad. Temperaturen kom aldrig under 34 grader. Næstsidste dag, skulle vi på tur i Sinai ørkenen, på turen besøgte vi et lokalt beduinmarked, kørte på ATV'er, red på kameler, og dykkede i "det blå hul" en spøjs oplevelse. Vi svømmede lags revet og pludselig var der en passage ind til hullet, vi svømmede igennem og havde nu 470 m. vand under os - lidt vildt.



Hullet er opstået for ca. 6 millioner år siden, ved at en meteor er styrtet ned i havet. Efter alle de spændende oplevelser, var det rart at komme ind i den kølige bus, og blive kørt tilbage til hotellet af vores søde Egyptiske chauffør. En køretur på ca. 90 km. ret gennem Sinai ørkenen, som kun har den ene vej med som til gengæld er 4 spors og man møder aldrig nogen, men her er med kun, sand, bjerge, beduiner og kameler.



Sidste dag blev brugt med afslapning ved poolen, oprydning og pakning. Om aftenen gik vi ud og spiste en hyggelig afskeds middag. Til midnat blev vi hentet på hotellet og kørt i lufthaven. Temperaturen var stadig 34 grader, så det var noget af en omvæltning at lande i Kastrup, til 16 graders dansk sommer, men heldigvis stor Gunnar klar og tog imod os, og kørte os sikkert hjem til Lindersvold. Alle er enige om at det var en super god tur med masser af gode oplevelser, godt sammenhold og venskab.

Nyt fra naturklassen



En heldig kartoffel!

Naturklassen har to højbæde lige udenfor deres klasseværelse. Elever og lærere har i foråret lagt kartofler i et af bedene og derfor var der i august måned masser af dejlige kartofler under hver plante. I august startede en ny dreng (9 år) i klassen og læreren havde programlagt at kartoflerne skulle graves op og bruges til frokost. De lavede kartoffelmos, som smagte herligt.

De efterfølgende dage blev resten af kartoflerne gravet op og drengen ville fortsat lave kartoffelmos af dem. Det blev en god start for denne dreng, han lærte om "fra jord til bord" og samtidig blev han god til at lave en ret: kartoffelmos. Det kan man da kalde en heldig kartoffel.

Brug af naturen til at forstå matematik!

I naturklassen var der matematik undervisning på programmet og emnet var: Rumfang. Lærere og elever gik ud i naturen lige uden for klasseværelset, skar pinde på 1 m. og satte dem sammen med snor og derfra regnede de rumfanget ud.

Til konstruktionen da var det meget forskelligt hvor meget de enkelte elever deltog, men de blev dog nysgerrige efterhånden som figuren tog form.

Det blev visuelt for dem hvordan rumfang regnes ud.

Fremtidsklassen lærer om Københavns historie

En tur med kultur og politisk historie på Slotsholmen i København tog sin begyndelse med den imponerede statue af Hans Pauli Olsen. Christian IV med tre af hovedstadens skønneste tårne på vej ned i jorden vækker genkendelse, Rundetårn kender alle, Børsen står i baggrunde, med tårnet opad, og nu sammen med spiret fra Rosenberg slot vendt ned mod den brobelagte bydel.

I samme område har vi Tøjhuset, Provianthuset, Kunstammerbygningen og Det kongelige Biblioteks gamle hovedbygning. Rigsarkivet og kontorer til medlemmer af Folketinget, og i midten af det hele Christiansborg med folketinget. De små og store elever får historier om de huse de ser, og hvad der foregår bag de tykke mure. Turen er et inspirerende hop til resten af byen.



STUens Virksomhedsbesøg hos Urtopia



STUen var på et lærerigt Virksomhedsbesøg hos Urtopia i Sigerslev. Vi havde inde besøget talt med de unge om at de skulle være nysgerrige og spørg ind til Pias arbejde.

Urtopia er udelukkende økologisk. Pia dyrker krydderurter, samt tomater og chiliplanter som hun sælger til private kunder, samt restauranter i KBH.

Efter Pia havde fortalt om sin virksomhed, får de unge en opgave af Pia i marken. Vi fik et indblik i hvad det vil sige at arbejde inde for det erhverv.

De unge klippede urter, samt andre fik lært at luge mellem forskellige afgrøder. Alle unge var lyttende og deltagende på besøget hos Pia.

Kia har været i praktik i Hotherhaven, som sosu hjælper. Hotherhaven er et plejecenter for almindelig pleje, samt beboere med demens. Kia fik en meget flot udtalelse fra hendes praktiksted, som jeg tænker er rigtig god at få med i nyhedsbrevet, og det vil gøre

Kia stolt.

Udtalelse fra medarbejder, som Kia har arbejdet tæt sammen med i praktikforløbet. Kia er en frisk pige, med en masse gå på mod. Kia har udvist stor interesse for vores fag og været meget reflekterende. Kia er mødt til tiden, med et stort smil og godt humør.

Kia har været god til at tale med og drage omsorg for vores beboere. Kia har været en hjælpsom kollega. kan kun anbefale Kia at klø på, da hun er en gav og klog pige.

Vi ønsker dig alt muligt held og lykke i fremtiden.

Det vil gøre Kia stolt at få det med i nyhedsbrevet. Har du brug for mere info så må du ringe.



Kias

praktik



Kaniner, katte og kærlighed.

På Lindersvold opholdssted er der plads til 10 unge i alderen 14-23 år. Klokken er nu 14,00 og 2 piger, begge på 17 år, sidder sammen med mig i køkkenet. De har lige fået fri fra deres STU.

Nu skal der slappes af og hygges. Snakken går lystigt, mens æble, appelsin og bananstykker, fra et frugtfad midt på bordet, køres ind.

"De svarer jo aldrig igen. De er altid søde " siger den ene af pigerne, mens hun ruller en appelsinskal mellem fingrene "jeg tror, at det er derfor jeg så godt kan lide dem" fortsætter hun og forklarer "når nu andre mennesker omkring mig kan være dumme – ja så er det bare hyggeligt at snakke med dem. De er dejlige at sidde og nusse med "

Samtalen handler om opholdsstedets 2 kaniner. De 2 mørkebrune pelskugler med store øre er genstand for megen kærlighed. Det er især pigerne, der elsker dem. De får sele på og kommer på gåtur.

De får rent vand, foder, salat og frisk plukket ukrudt hver eneste dag – Et rigtigt gourmetmåltid for kaniner. Rent og pænt er der også i kaninernes hjem. "

Jeg gør det bare, siger en af pigerne. Det skal jo gøres og hvis man venter for længe, så lugter det fælt, griner hun " som en kommentar til snakken om rengøring af kaninburet. "

Det er næsten som om, det er mine kaniner, selvom jeg godt ved at det også er de andres, siger hun "

Vores kaniner er til glæde både for de unge der bor på Lindersvold opholdsstedet, men også for nogle af de andre børn, der færdes på matriklen fx dem der er tilknyttet Heldagsskolen. De kommer forbi, de stopper op og ser på kaninerne og snakker lidt. Ud over kaniner er der 2 katte på opholdsstedet.

Kattenes ejermand er en pige og de – altså kattene bor sammen med hende på hendes værelse. Derudover har stedets daglige leder jævnligt sin hund med på arbejde.

Mange opholdssteder har ikke dyr - og jo, dyrene give rigtignok lidt ekstra rengøring, men de giver også en øvelse i at tage ansvar og i at bruge sit omsorgsgen. Så på Lindersvold er der plads til både dyr og mennesker.



Kalenderen

Klimakonference på
Lindersvold

lør. d. 5 + søn. d. 6 oktober

Folkeeksamen

fredag d. 11 oktober

Skolernes motionsdag

Efterårsferie uge 42.

<http://www.lindersvold.info>

Kontaktinfo

Heldagsskolen Lindersvold

Lindersvoldvej 5 4640 Faxø

marianne@lindersvold.dk

30 54 20 04

Lindersvold STU College

Lindersvoldvej 5 4640 Faxø

poul@lindersvold.dk

29 95 34 00

Opholdsstedet Lindersvold

Lindersvoldvej 5 4640 Faxø

birgitte@lindersvold.dk

51 21 75 59

Opholdsstedet St. Torøje

Amagervej 3 4640 Faxø

hc.sttoroje@gmail.com

56 71 09 13

Botilbuddet Lindersvold

Lindersvoldvej 5 4640 Faxø

info@lindersvold.dk

24 42 41 30

Skolecenteret Lindersvold

Lindersvoldvej 5, 4640 Faxø

Telefon: 30 54 20 04

Email: marianne@lindersvold.dk

www.lindersvold.info

